

Logeren bij landgenoten in...

Frankrijk

"In 2010 zijn wij met onze twee tienerkids naar Zuid-Frankrijk verhuisd om een droom te verwezenlijken. Op een steenworp afstand van de historische stad Carcassonne, dicht bij de Pyreneeën, hebben wij op een heuvel, op 90 hectare eigen grond, een eeuwenoude herenboerderij omgetoverd tot een luxe vakantieaccommodatie met mooie kamers en een gîte, een sfeervol appartement. Verder is er een zwembad en tennisbaan, een sportruimte en een atelier met schildersbenodigdheden. En gasten kunnen bij ons ook terecht met hun eigen paard."

Fred en Jolanda Danen, Domaine Michaud, Route de la Malepère, Roullens, T 0033-4-682 586 14, www.domainemichaud.eu, tweepersoonskamer met ontbijt vanaf €89, gîte vanaf €675 per week, driegangendiner €29,50 p.p.



Fred en Jolanda Danen met dochter Naomi-ismée en zoon Sandor-noël.



Lekker logeren in iemands tweede huisje in Zweden...

Vakantiehuis ruilen

Voor mensen met een tweede woning in Nederland en Europa is er sinds kort een website met een bestand van vakantiehuisjes, appartementen en chalets, om een weekje of weekend met andere tweede-huis-eigenaren te ruilen. Een leuke manier om nog meer uit je vakantiehuis te halen! Kijk op www.tweedewoningruil.nl voor de voorwaarden.

Wegwezen & lezen

- Dagje weg? Op de website www.alleuitjes.nl staan **meer dan 1000 uitjes**, per categorie gerangschikt op volgorde van populariteit.
- Het wordt weer fietsweer. Bij **Veluwe Fiets Safari** verhuren ze terreinfietsen met elektrische ondersteuning. Onder leiding van een deskundige gids kom je met een beetje geluk dam- en edelherten, reeën of wilde zwijnen tegen. Vanaf €40 p.p. voor een dag, dagelijks vanaf 15 april, www.veluwe-fiets-safari.nl of T 06-365 666 26.
- De **Support Vakantiegids 2013** is weer verschenen, dé reiswijzer voor mensen met een lichamelijke beperking. In de schijnwerpers dit jaar Nederlands drie meest geliefde vakantiebestemmingen: Spanje, Frankrijk en Duitsland. De gids is voor €4,95 te bestellen via www.supportmagazine.nl
- De Engelse fotograaf David Loftus doet de beroemde reis van Phileas Fogg uit Jules Vernes *Reis om de wereld in 80 dagen* culinair over met vijftien deskundige vrienden, onder wie Jamie Oliver en Nigella Lawson. Recepten, reisverhalen en foto's komen samen in het heerlijke **Reis om de wereld in 80 gerechten**. €24,95, Uitg. Kosmos



5X STEDENGIDS BERLIJN ÉN REGIOGIDS SCHOTLAND

De rijk geïllustreerde Dominicus Reisgidsen zijn al jaren een begrip. Nieuw in de reeks zijn Berlijn en Schotland. Uitg. Dominicus, €16,95 en €19,95.

Voor wie ze niet wint, is via www.gottmer.nl/reisboeken een kortingsbon van €3 te printen voor de Schotland-gids.

Wilt u kans maken op deze gratis boeken? Kijk op pagina 3.



Gratis boeken!